



www.akershembygd.se

Maj 2009

BRUKS.

anvisningen nr 9

Ny styrelse

Vid ett välbesökt årsmöte den 26 mars valdes några nya styrelsemedlemmar och styrelsen har nu följande utseende:

Ordf	Pehr Bengtsson	Ledamot	Yvonne Lundström
Sekreterare	Sonya Lundquist	Ledamot	Irene Mellquist
Kassör	Inger Johansson	Suppl.	Mikael Grounes
Ledamot	Kjell Björkman	Suppl.	Birgit Hoffmann
Ledamot	Dag Carlqvist	Suppl.	Gunilla Iveberg

Till revisorer utsågs Monica Karlsson och Siv Alriksson med Rolf Brodin som suppleant.

Valberedningen består kommande år av Stig Holmberg (sammankallande) Kajsa Sahlin och Lars-Erik Johansson.

Evert Lidén avgick ur styrelsen på egen begäran. Evert har haft olika befattningar i styrelsen ända sedan föreningen bildades 1986 och han ingick även i den interimsstyrelse som skapade hembygdsföreningen. Evert har under alla år varit en mycket aktiv medlem med många föredrag och bruksvandringar på sitt samvete. Inom styrelsen har han många gånger fått ta ett stort ansvar och lagt ned mycket tid. Som ett bevis på föreningens uppskattning utsågs Evert, på valberedningens förslag, till *Hedersstyrelsemedlem*. Därmed inbjuds Evert att även fortsättningsvis delta i styrelsearbetet när han har tid och lust. I skrivande stund når oss budskapet att Evert har tilldelats Sörmlands hembygdsförbunds hedersplakett för förtjänstfullt hembygdsarbete. Utmärkelsen kommer att överlämnas vid förbundets årsmöte den 9 maj. Åkers hembygdsförenings styrelse, ja säkert hela vår förening, gratulerar Evert till utmärkelsen, den har Du verkligen gjort dig förtjänt av.

Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut vid årsmötet. För er som inte kunde delta finns verksamhetsberättelsen upplagd på vår hemsida.

Årsavgiften kommer att vara densamma 2010 som i år, d.v.s. 140 kr för familj och 80 kr för enskild medlem.

Jubileumsbok

År 2011 firar Åkers hembygdsförening 25 år. När vi firade 20 år gjorde vi det med en mycket uppskattad tillställning på Folkets Hus. Därför vill styrelsen ta ett nytt grepp inför firandet av 25 år och har beslutat att vi då skall ge ut en jubileumsbok som berättar om Åkers hembygdsförening 1986 – 2011. Några kapitel är redan bestämda och några medlemmar är vidtalade att skriva.

- Hur startade föreningen och de första åren? Hans och Barbro Almstedt
- Hur kom museet till? Pehr Bengtsson och Harry Lindblad
- Dansbanan, Harry Lindblad och Allan Engqvist
- En kassör minns, Siv Alriksson, Margareta Björkman, Inger Johansson
- En sekreterare minns, Yvonne Lundström
- Hembygdsföreningen idag, Pehr Bengtsson

Andra idéer som styrelsen diskuterat är:

- Torsdagstramparna
- Midsommarfirandet genom åren
- Hembygdsföreningen i tidningarna
- Porträtt av Bertil Andersson

Styrelsen behöver hjälp. Kan DU ta ett av dessa ämnen och skriva ihop något?

Kanske har du som medlem ytterligare idéer kring vad som kan vara värt att berätta. Det kan vara enskilda episoder eller en beskrivning av en utveckling. Ja, egentligen vad som helst som har en koppling till hembygdsföreningen. Detta skall bli en historiebok för eftervärlden om Åkers hembygdsförening. Ingen idé är för liten och DU får mycket gärna vara den som skriver ned historien så kan vi tillsammans redigera den innan den går i tryck.

Det skall vara korta berättelser på några sidor. Blir din berättelse lång kanske den blir förkortad för att passa i boken, men också utgiven separat i hela sin omfattning.

Manusstopp är preliminärt i juli 2010. Men berätta för oss så tidigt som möjligt om du börjar skriva på något. Lycka till!

Åkersbor berättar

Av Maj Wahlberg fick föreningen för ett tag sedan ett skriftligt underlag som hennes far, Evert Johansson, efterlämnat. Handlingen är ett underlag till informationsbroschyr om Åkers kommun och med rubriken ”Åker – ett modernt brukssamhälle”. Broschyren gavs ut 1970, året efter slogs Åker-Länna, tillsammans med Mariefred, Stallarholmen, Vårfruberga och Tosterö, ihop med Strängnäs och blev Strängnäs kommun. Måhända var det lite i protest som broschyren gavs ut, ett knappt år före sammanslagningen. Vad ledamöterna i Fritidsnämnden skrev om Åker-Länna kan ju vara intressant att se idag 40 år senare. Här följer ett axplock.

Åker – modern tätort och idyll

... Förr var bygden en liten stillastående bruks- och jordbrukaridyll. Nu bor vi i en modern, stadsplanerad tätort i full blomning, men med idyllen bibehållen.

Dagens samhälle ständigt i expansion

Åker av idag är ett modernt, expansivt samhälle, med tryggad sysselsättning och en sällsynt god kommunal servicede förut skilda bostadsområdena krutbruket och styckebruket har under 60-talet vuxit ihop.

Kommunen uppfyller de flesta krav som ställs på en modern tätort, med post, bank, affärer, barndaghem, ålderdomshem, lekplatser m.m. Vintern 1969 kunde också den efterlängtrade konstfrusna isbanan tas i bruk.

Länna har på senare år fått en ny skola, pensionärshem och reningsverk.

Det är främst industriernas förtjänst att utvecklingen har varit så gynnsam. AB Åkers Styckebruk med c:a 500 anställda och Försvarets fabriksverk, som sysselsätter omkring 200 personer.

Våra barn

Det blir allt vanligare att kvinnor, även efter barnens födelse, går ut i förvärvslivet och arbetsmarknaden blir alltmer beroende av denna arbetskraft. Det krävs därför ökade insatser från samhällets sida för att lösa frågan om barn tillsyn.

... Det nya barndaghemmet har 45 platser och det täcker behovet gott och väl, vilket är ganska unikt för Sverige.

Lekskolan kan ta emot sammanlagt ett 30-tal barn. Dessa är uppdelade i två grupper, en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp.

Den gamla lekplatsen vid järnvägsstationen har tagits ur bruk och istället har en ny uppförts vid stiftelsebebyggelsen. På vintern finns skidbacke och isbanor och på sommaren gungor, klätterlabrynter, hinderbana och fotbollsplaner m.m.

- o O o -

Fortsättning följer i kommande Bruksanvisning.

Till texten fanns i gåvan från Maj kopior av 25 tecknade bilder som finns med i broschyren. Bilderna visar allt från lekande barn och långhårig musikskoleelev till Krutbrukets kontorsbyggnad, Styckebruket, kyrkorna, runstenar och naturmotiv. Under alla teckningar står ”O.G. -70”, d.v.s. Odd Gustavsson, numera Sandberg, och medlem i Åkers hembygdsförening.