

# BRUKS- ANVISNINGEN

NR 37 – APRIL 2019

Medlemsblad från Åkers Hembygdsförening



[www.akershembygd.se](http://www.akershembygd.se)

Läs även: **Ordförande har ordet**

Historien om Åker-Länna hembygdsförening

**Nytt på museet**



## Från Jagbacken till Riagården

Från fattigstuga till äldreboende

## Så var årsmötet

**Onsdag den 27 mars** höll hembygdsföreningen årsmöte i Folkets hus. Omvald som ordförande blev **Pelle Johansson** och även övriga delar av styrelsen klubbades om. Med ett undantag. Ny kassör blev **Yvonne Elofsson**, som ersätter **Per Hildebrand**. **Tomas Larsson** fortsätter som vice ordförande och **Sven-Arne Ardell** som sekreterare.

Några axplock ur verksamheten förra året presenterades:

- Vid årsskiftet var antalet medlemmar i föreningen 391 (föregående årsskifte var det 397).

- 15 personer arbetar just nu med att scanna in Harry Lindblads fotoarkiv.

- Föreningen får disponera ett kontor i Folkets hus utan kostnad som bistånd från kommunen.

- 2018 hölls 15 arrangemang med totalt cirka 1900 besökare. Till detta kommer 489 besökare på museet och 167 på arkivet. Kyrkogårdsvandringen drog rekordpublik med 66 deltagare.

- Nya aktiviteter var musikevenemanget *Fullt ös i Åker* i september och julmarknaden. Båda hade över 200 besökare.

- Ett 50-tal medlemmar har under förra



**Kjell Björkman** fick årets hedersnål av styrelsen för sitt mångåriga arbete vid bruket där han bland annat har haft hand om dansbanan, Motstugan och evenemang på Valborgsmässoafton under 15 års tid. "Vi behöver sådana i framtiden också", sa ordförande Pelle Johansson om Björkmans bedrift. **Ove Hallin** tilldelades också en hedersnål, men närvarade inte på mötet.

FOTO: PER HELLGREN

året arbetat aktivt med olika arrangemang som musei- och arkivvårdar.

Dessutom bjöd **Tomas Larsson** på ett kortare föredrag om skattkammaren Länna bruks äldre arkiv och **Janne Höijer** sjöng gamla låtar från 1800-talet i ett hisnande tempo som åhörarna hade fullt sjå att hänga med i till kaffet.

Per Hellgren

Bruksanvisningens redaktionsråd består av Sten Hellgren, Tomas Larsson och Pelle Johansson. Layout och design görs av Per Hellgren; [perhellgren@hotmail.com](mailto:perhellgren@hotmail.com).

Omslagsbild: Framför fattigstugan på Lötbacken står föreståndaren Carl Johan Ericsson, hustrun Albertina Wilhelmina och pigan Gunhild Katarina Gustafsson. Fotograf: Okänd.

**För fotbollsälskare** är det den allsvenska seriestarten som är ett riktigt vårtecken. Ett säkert vårtecken för oss i hembygdsföreningen är när städningen kommer på tal för museet.

Mycket planering av musei- och arkivansvariga innan vi kommer så långt – arbetsscheman, guide/värd-listan för sommaren, programblad och mycket annat ska fixas.

Hembygdsrörelsens stora fråga just nu är hur vi ska nå ut till en yngre generation, vilket gäller all föreningsverksamhet på ideell basis. I slutändan handlar det om att några ska värna om vår hembygd i framtiden.

Vad betyder egentligen ordet hembygd? Många upplever detta som gammalt och mosigt medan en del människor härleder ordet till sin bostads- eller födelseort.

Hur upplever du själv detta? Är traditioner gammaldags? Tveksamt. Se bara på tillströmningen av unga till våra stora evenemang valborg och midsommar.

Glädjande är att Maria på Folkets Hus börjat boka in så många evenemang, studiecirklar med mera att det i dag är daglig verksamhet i huset och fler cirklar kommer framåt våren.

Närmast på programmet står vårt valborgsmässofirande med pompa och ståt i Engelska parken. Titta gärna in på vår hemsida och begrunda det som komma skall.

Massor av utställningar, temadagar är bara en del av programpunkterna.

Om du har möjlighet att hjälpa till någon gång då och då utan att för den skull binda



upp dig med uppgifter som passar just dig, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Volontärlistan kallar vi detta. Hojta till så skriver vi upp dig där.

Med stor förhoppning om en skön vår önskar jag själv och styrelsen. ■





# Ögonblick i Åker



**Raden 1953.** Den raka dammiga grusvägen förbi raden som leder bort mot bruket. Callegrafen tog bilden där folklivet och framförallt barnen syns i bruksmiljön. Vid en första anblick liknar det nästan en bild ur en italiensk neorealistisk film från 40-talet. Fotot är taget ur Harry Lindblads arkiv.

## Var med och berika Bruksanvisningen!

Har du bilder och texter om Åker som kan vara intressanta för andra? Skicka gärna in dem och dela med er!

Bruksanvisningens redaktionsråd består av:

Sten Hellgren; [sten.hellgren@gmail.com](mailto:sten.hellgren@gmail.com)

Tomas Larsson; [tomas.lommartorp@outlook.com](mailto:tomas.lommartorp@outlook.com)

Pelle Johansson; [pelle.johansson@hotmail.se](mailto:pelle.johansson@hotmail.se)





# Från Jagbacken till Riagården



Framför fattigstugan på Lötbacken står föreståndaren **Carl Johan Ericsson**, hustrun **Albertina Wilhelmina** (f. Palm), sittande ser vi en av döttrarna, **Berta Justina**, och stående pigan **Gunhild Katarina Gustafsson** (observera att man nu lämnat "dotterbeteckningen" i efter-namnet). Fotograf okänd. Carl Johan Ericsson är farfar till **Björn "Nalle" Eriksson** på Kyrkvägen.



Flygbild över Skäggesta 1979





**Från Jagbacken till Riagården** var namnet på den utställning vi hade på Bruksarkivet under hösten 2018. Den hade en underrubrik som tydligare angav vad det rörde sig om, nämligen från fattigstuga till äldreboende. Utställningen handlade om hur ”gamla och orkeslösa”, som inte klarade sig själva, togs omhand förr i tiden och hur det ser ut i dag.

Text: Pehr Bengtsson, Christer Ståhl, Lena Ericson, Håkan Öhrner

Under medeltiden och även tidigare var det familjen som skulle ta hand om sina gamla. Ännu i 1642 års tiggeriordning slogs fast att ansvaret var de anhörigas och i andra hand församlingens. De gamla fick trängas i samma lilla stuga som resten av familjen eller i något litet pörte. De fick hjälpa till så gott de kunde på gården. Senare, på 1800-talet, kom detta att kallas att man var inhyses.

Hade du inga anhöriga blev det rotegång som gällde. Detta innebar att några byar tillsammans bildade en fattigvårdsrote och fick ta hand om de gamla, och även förståndshandikappade, som inte klarade sig själva. De fick då bo någon vecka på en gård för att sedan gå till nästa. På gården fick de tak över huvudet och något att äta. I vilken ordning de skulle besöka gårdarna framgick av en trästav som de bar med sig.

I 1686 års kyrkolag rekommenderades kyrkans församlingar att ordna

med fattigstugor, men det var som sagt en rekommendation. Fortfarande spelade rotegång stor roll liksom fattigvårdsauktion. Det senare innebar att hos den som tog minst betalt för uppgiften fick den behövande flytta in. I Åkers socken byggdes ingen fattigstuga, men prästerskapet låg på sockenborna om behovet, och 1702 får sockenmännen i Åker en skarp påminnelse av biskopen i Strängnäs, att köra fram timmer till en fattigstuga.

Trots påminnelsen tog det sin tid. Först någon gång på 1720-talet inrättas nämligen Åkers första fattigstuga. Efter mycket forskande tror vi oss kunna säga att den låg mitt ute på Lida gårde där vägkorsningen mot Strängnäs fanns innan E20 tillkom. Det vill säga ungefär i höjd med nuvarande halkbana och där E20 nu drar fram. Även om det tog några år att få till en fattigstuga, så var det i alla fall ett tiotal år före det blev lag på att socknen skulle ansvara för en sådan.



Placeringen var nog inte så bra.

Ännu på 1000-talet låg Lida gärde under vattnet och var en förlängning av Gripsholmsviken. Dessutom var stugan belägen mitt ute på ett blåsigt fält. Snart nog fick man också problem med bygget. Grundstockarna ruttnade, det var fuktigt inomhus och det drog rakt genom väggarna. Flera gånger var problemet uppe på sockenstämma och några gånger blev det åtgärdat. Snart var dock problemet tillbaka och efter cirka femtio år på denna plats ansåg sockenstämman att det nog var bättre att leta ny plats.

Den nya platsen blev strax söder kyrkan, i vägkorsningen mellan nuvarande Kyrkvägen och den dåvarande vägen till Länna (se karta). Fattigstugan stod färdig omkring 1772 och kom att bli kvar där i drygt hundra år.

1778 får Styckebrukets ägare, **Jocim Daniel Wahrendorff**, tillstånd att utnyttja ett område på Jagbacken vid Åkerbyhult för en barmhärtighetsanläggning. Platsen var strax intill socknens fattigstuga. Styckebrukets fattigstuga blir dock inte så långlivad utan verksamheten inriktas efter några år mot att i stället ta hand om, och utbilda, unga flickor. 1796 flyttas verksamhet till Lindvreten och blir Isbergsstugan eller barnstugan, som man också sa.

På kommunalstämman den 30 oktober 1889 tillsattes en kommitté för att till stämman i december ”inkomma med förslag ang byggnad af ett fattighus inom församlingen, hvilket nu ansågs alldeles nödvändigt”. Till saken hör att man ett år tidigare avslagit ett förslag att köpa ett hus vid Marieberg som ny fat-



Text till kartan från 1891 berättar att detta är ”Karta öfver å f.d. Kronojagbacken Skämbylöt eller Åkerbyhult belägna förra och nuvarande fattighusplatser”.

tigstuga med motiveringen att ”någon synnerlig brist i afseende å bostad för församlingens fattiga hittills icke visat sig”. Men man kom således på andra tankar och omkring 1890 flyttar så socknen, eller kommunen som det nu heter, fattigvården upp till Lötbackens krön (se karta). När så Räcksta gårds gamla Corps de Logis rivs 1904, flyttas en av flyglarna till Lötbacken och blir ny fattigstuga (se foto på sidan 5).

Under de sista åren på 1800-talet tar Styckebruket kontakt med kommunen kring frågan hur fattigvården skall organiseras i Åker. Styckebruket vill ta över ansvaret för de som arbetat vid bruket och bilda egen fattigvårdsrote.





Kommunledningen är inte helt avogt inställd, men inte heller odelat positiv då man i så fall slår sönder en fungerande roteindelning för fattigvården. År 1900 får i alla fall Styckebruket länsstyrelsens tillstånd att bilda egen fattigvårdsrote och att driva egen fattigstuga. I länsstyrelsens beslut från 24 mars 1900 framgår bland annat "... med bibehållande i öfrigt av den hittills gällande rot fördelningen, den af Åkers Styckebruk med underlydande bildade roten skall i alla afseenden själf besörja sin fattigvård." På nästa sida i länsstyrelsens handling står att läsa: "Åkers Styckebruk åtager sig fattigvården för alla sina underlydande, vare sig de bo vid Styckebruket, dess egendom, torp och lägenheter eller dess rekognitions-

skogar. Likaså ansvarar Åkers Styckebruk för fattigvården vid ett blifvande stationssamhälle. Järnvägsstationen vid Åkers styckebruk med dess personal deltaga med kommunen i dess fattigvård."

Nu inrättas fattighuset på Skäggesta och föreståndarinna och hjälpredor anställs.

1918 kommer en lag som förbjuder rotegång och fattigvårdsauktioner och fattigstugorna skall nu kallas ålderdomshem. Under hela denna tid som fattigstugorna har funnits var dessa att betrakta som en sista utväg. Bara de som inte ansågs klara av att bo själva, eller inte hade någonstans att bo, kom till fattigstugan.

1927 avslutas verksamheten vid



Första Riagården. Flygfoto från 1979 taget av Harry Lindblad.





Åkers förlossningshem vid Skäggesta 1936-1945. FOTO: HARRY LINDBLAD.

Styckebrukets ålderdomshem. Från en skrivelse kan vi läsa att på grund av "... den nya fattigvårdslagens rigorösa tillämpning en omläggning måste ske."

Nu skall ålderdomshemmen vara en helt kommunal angelägenhet och kommunen köper Skäggesta ålderdomshem av Styckebruket eftersom Skäggesta anses vara det bättre av de två ålderdomshemmen i Åkers kommun. I den utredning som föregår köpet värderas inventarierna på Skäggesta till mer än fem gånger mer än de på Lötbacken.

Kommunens ålderdomshem vid Skäggesta får efterhand utökade uppgifter. I början av 1930-talet blir det även distriktssköterskemottagning och mellan åren 1936 och 1945 är det dessutom Åkers förlossningshem. Verksamheten på ålderdomshemmet går vidare ända till 1966. Skäggesta har nu blivit alltmer slitet och anses kanske också ligga lite avskides, så när kommunen 1964 köper området vid Riaskogen där Folkets Park

låg, beslutas att där bygga Åkers nya ålderdomshem.

Ålderdomshemmet står klart 1966 och alla inneboende på Skäggesta får nu flytta in i den moderna och centralt belägna Riagården. Riagården är en enplansbyggnad med fyra flyglar och eget kök. Men redan efter trettio år, 1996, har man vuxit ur kostymen och beslut tas att bygga ett större ålderdomshem. De inneboende flyttas till tillfälliga boenden runt om i Strängnäs kommun och i juli 1996 kommer grävskoporna. Ett intensivt rivande och byggande tar vid och drygt ett år senare, i september 1997, kan personalen ta emot de första återvändarna till Riagården nummer två. Nu ett tvåvåningshus med hiss, källare och gemensam samlingssal, men utan eget matlagningskök.

Mer om Åkers första fattighus från 1720-talet kommer Christer Ståhl att berätta i ett kommande nummer. ■

## Hallå där ...

**Nils Danielsson**, ihärdig eldsjäl för Museets dag, som just nu laddar upp för den kommande säsongen på museet.

### Varför ska man besöka Museets dag på söndag den 2 juni?

– För att det är ett bra sätt att umgås med familj, vänner och barn. Ta med grannen också och lär dig ett och annat om hembygdens historia.

### Vad händer då?

– Då öppnar vi Museet och Stallet för säsongen, vi har bjudit in smeder, Korv-Bengan, veteranbilsägare, och några till. Forsblom visar elcyklar. Det är gratis fika. Två nya utställningar presenteras. Och köp på dig något riktigt gammalt på auktionen.

### Vad tycker du själv blir mest spännande på Museets dag?

– Jag ser fram mot att se smederna in action! Tror att andra barn också gillar det.

### Något mer?

– Utställningen om Harry Lindblad, Åkersfotograf under sex decennier blir hisnande. Den måste ses.

### För vilken gång i ordningen är det som Museets dag anordnas?

– Första gången var 2017, så det är tredje året vi gör det här.

### Är det bara Åkersbor som får komma på dagen?

– Nej nej nej! Ta hit släkt och vänner från Uppland, Småland och Amerikas Förenta Stater. Det finns något för alla.

Per Hellgren



Nils Danielsson.

FOTO: PER HELLGREN

### BRUKSARKIVET VISAR

## Länna Bruks äldre arkiv Temautställning Länna

Premiär 19 maj kl. 12-15

Även öppet under Museets dag 2 juni

- "Källstugens" polska spelas av Annelie Spånberger, kantor i Åker/Länna församling.
- Lännas hembygdsdräkt visas upp.
- Kartor på "hemman" från 17-1800-talet.
- Var låg "hammaren" och "kvarnen" och hur gamla är de?
- Vilka var smederna och vad tillverkade de?
- Rocklänna, äldsta gården brukad i rakt nedstigande led från 1580.
- Byringe gästgiveri.

Länna-utställningen har även öppet under sommaren den 30 juni och söndagar i juli. För mer info, se [www.akershembygd.se](http://www.akershembygd.se)

Fri entré



# Ny utställning på museet

När museet öppnar den 2 juni är en ny utställning på plats.

I ett av rummen i källaren har snickarens verktyg och maskiner ställts i ordning. Här finns allt från hyvelbänkar och hemmagjorda bandsågar och bågsågar till småverktyg.

Många av verktygen har använts vid Styckebrukets snickarverkstad, men här finns även verktyg från enskilda, ofta tillverkade av ägaren själv.

Här finns även en träsvarv från "hjortskötaren", slottssnidaren och möbelsnickaren Sjökvists möbelsnickeri i Mariefred.

För de yngre, ja även för äldre, finns möjlighet att prova på att träffa spikens huvud och även att hyvla.

Pehr Bengtsson



På bilden ser vi föreningens ordförande Pelle Johansson som under transporten av en hemmagjord bandsåg fick agera spännband. "Saktare ... saktare ... bra så ... saktare" var de kommandon som hördes från förarplats.

FOTO: OVE HALLIN



Artiklarna bygger på underlag från protokoll, årsberättelser, ekonomiska rapporter med mera som siste ordföranden, **Erik Heikman**, vid något tillfälle lämnade över till **Bertil Andersson**. För några år sedan återfanns handlingarna bland nuvarande hembygdsförenings material. Därutöver har två artiklar om föreningen presenterade i Södermanlands hembygdsförbunds årsbok *Sörmlandsbygden* 1931 respektive 1932 samt en artikel i nuvarande förenings jubileumsskrift *Från Magasin till Museum* från 2011 legat till grund för arbetet.

# Historien om Åkers och Länna hembygdsförening

## Del 1

Som den tredje hembygdsföreningen i Södermanland bildades Åkers och Länna hembygdsförening 1928. Efter en lite osäker start följde sedan många år med omfattande verksamhet, men från slutet av 1950-talet kom föreningen att föra en alltmer tynande tillvaro och efter att inte haft någon verksamhet i tjugo år lades den ned 1978. Bara åtta år senare, 1986, startade vår nuvarande hembygdsförening. I detta och några kommande nummer får du ta del av historien om gamla Åkers och Länna hembygdsförening.

Text: Pehr Bengtsson



## Starten

”Länge hade bland intresserade den frågan dryftats, huruvida det vore möjligt att bilda en hembygdsförening i Åkers församling. För att man skulle komma från tanke till handling ombads prosten **A. Flentzberg** i Mariefred att å Styckebrukets samlingslokal föreläsa om Ärja kyrka. Bruket ställde välvilligt lokalen avgiftsfritt till förfogande och prosten höll den 18 maj 1927 inför en talrik åhörarskara sitt föredrag.

Efter dettas slut ombådos de för bildandet av en hembygdsförening intresserade att kvarstanna för att dryfta frågan. Någon förening blev ej nu bildad, men efter en diskussion beslöto de närvarande att tillsätta en interimsstyrelse, som skulle föra saken framåt. Denna erhöll följande medlemmar: ingenjör **Erwin Engel**, folkskollärare **Hjalmar Mann** och folkskollärare **Allan Johansson**.”

Med denna beskrivning om hur det hela började inleds Åkers och Länna hembygdsförenings styrelseberättelse 1928-1929. Beslutet att bilda en förening togs vid ett möte i Granby småskola den 4 juli 1928. I den första styrelsen återfinns pastor **Torsten Zetterquist** (ordf.), folkskollärare **Hjalmar Mann** (sekr), ingenjör **Erwin Engel** (kassaförvaltare), kantor **Ivar Broström** och fru **Elsa von Stockenström**. Till suppleanter utsågs kamrer **Oskar Karlsson** och folkskol-

lärarinnan **Irma Karlsson**. I de då antagna stadgarna framgår att som medlem ”kan upptagas varje välfrejdad person.” Årsavgiften fastställs till 2 kr för vuxen och 25 öre för skolungdomar. Som jämförelse kostade vid denna tid ett kilo smör drygt 3 kronor och ett kilo torsk 89 öre.

Styrelsens första protokollförda möte skede i Länna Prästgård den 1 oktober 1928. Styrelsen konstaterar att en planerad hembygdsafton i augusti inte blev av, nu beslutas att den i stället skall genomföras den 7 oktober och programfastställs. Nu blev det inget den 7 oktober heller, men den 12 oktober blev dagen när föreningen hade sin första sammankomst. På programmet fanns då ett föredrag av Engel om ”Vår hembygds fornminnen” och Mann berättade om ”Gudstjänstlivet i Åker under slutet av 1700-talet”. En barnkör från Styckebrukets skola sjöng folkvisor som upptecknats i Åker. Samma program genomfördes sedan i Länna bruks skola den 31 oktober. Föreningens första år hade 62 medlemmar, ”45 äldre och 17 yngre”.

## Protokollen

Regelbundna styrelsemöten var det inte tal om. Vid flera tillfällen är årets enda





Flygbild över centrala Merlänna. Länna ingick från 1928 i det som kom att heta Åker och Länna hembygdsförening, föregångare till vår nuvarande hembygdsförening.

FOTO: HARRY LINDBLAD

möte årsmötet. I verksamhetsberättelsen för 1931 kan vi läsa att endast ett sammanträde hölls under 1931, detta var årsmötet vid "Åkers Krutbruks skola och var fåtaligt besökt". Kanske löstes behovet av möten mer informellt, för aktiviteter hade man och på något sätt har dessa planerats och genomförts.

Årsmötesprotokollen från 1938 och 1939 är mycket korthuggna. Man undrar vad som hänt eller händer inom föreningen. Det är inte heller sekreteraren Mann som fört pennan utan det är ordförande

Engel. Senare framgår att Mann hade blivit sjuklig och avlider före årsmötet 1939. Hjalmar Mann var föreningens sekreterare från starten 1928. Av protokollen och andra handlingar kan man dra slutsatsen att Hjalmar Mann nog var en starkt drivande kraft inom föreningen.

Efter Mann valdes Irma Karlsson som sekreterare. Inget ont om den manliga befolkningens handstil men oj vad lättlästa, ja rent av vackra, protokollen blev när Irma förde pennan. Tyvärr avgick hon redan 1942.



Mellan åren 1943 och 1953 saknas verksamhetsberättelser (styrelseberättelse som man då kallade det). När de återkommer i maj 1955 heter det ”Verksamhetsberättelse för Åkers hembygdsförening 1954”. Vad som skett med Länna går inte att utläsa. 1954 års verksamhetsberättelse är också föreningens sista, i alla fall den sista som återfunnits.

Även om det varit skralt med styrelseprotokoll, eller om de helt enkelt förkommit, så genomfördes olika arrangemang. I en verksamhetsberättelse sägs att: ”Verksamheten har bedrivits i likhet med under tidigare år, sålunda har två utflykter per cykel ordnats samt en bussutflykt till Trosa ... . Samtliga utflykter med gott om deltagare”. Det sista styrelseprotokollet som återfunnits är daterat 1953 och sista protokollet från ett årsmöte är från den 4 mars 1952, men verksamhetsberättelser fanns till och med verksamhetsåret 1954. Protokoll må saknas, men fram till 1956 finns medlemsavgifter inbetalade och redovisade och sista året som vi kan se att det genomfördes något arrangemang är 1958.

## Medlemsblad

Redan 1928 är frågan uppe om ett medlemsblad. Det är vid ett ordinarie sammanträde den 9 november som ”Sty-

relsen erhöll i uppdrag att om möjligt snarast utge ett medlemsblad”. Nu finns inget som tyder på att det blev något medlemsblad.

Fem år senare beslutas vid styrelsemöte i okt 1933 att en kommitté för utarbetande av en hembygdsbok skulle tillsättas. De som skall lösa uppgiften blir ingenjör Erwin Engel, fru Elsa von Stockenström, fil.mag. **Gösta Hultberg**, kantor **Eric Bohman** samt folkskollärare Hjalmar Mann. Hur detta arbete fortlöpte sägs det inget om i efterföljande handlingar.

Men åren går och vid årsmötet 1942, således nio år senare, diskuteras ”tanken på att utgiva en hembygdsbok ...”. Något beslut tas dock inte men 1945 är frågan åter uppe på ett styrelsemöte. Även denna gång konstaterar sekreteraren **Erik Heikman** att ”Något beslut föranledde ej diskussionen”. Nu, många år senare, är det bara att beklaga att det inte blev någon medlemstidning eller bok. Tänk vad mycket intressant vi nu går miste om. ■

## Nästa nummer DEL 2:

Föreningens tankar kring ett eget museum och hur kriget satte stopp för mid-sommarfirandet vid Ärja kyrkoruin.

# Bruksnotiser

## Information om GDPR

Så här hanterar föreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR):

När du blir medlem i föreningen lämnar du vissa personuppgifter, (namn, adress, telefonnummer) därmed ger du samtidigt ditt samtycke till att föreningen får hantera dessa.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl a för att distribuera föreningens medlemsblad.

Föreningen sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi kan vara rapporteringskyldiga i något fall.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke, dock kan vi komma att dela uppgifterna med vårt riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Personuppgiftsansvarig är Åkers Hembygdsförening.

**Sven-Arne Ardell**



## Bildprojektet

Hembygdsföreningens stora projekt att scanna in Harry Lindblads bildarkiv pågår för fullt just nu. 15 medlemmar hjälper till med detta i olika arbetslag. Här sköter **Sten Hellgren** scannern medan **Nils Danielsson** sorterar bilderna i datorn i hembygdsföreningens lokal i Folkets hus.

FOTO: PER HELLGREN